



חודש טבת

בחודש בו החל המצור על ירושלים
 והעיר יושבה בדד
 בחודש בו שנאת חינם גברה
 והחל חורבנה של הבירה
 דווקא החודש נרבה באהבת חינם
 ונרבה בשיח חברתי ערכי.

מצורפת פעילות "רמזור"
 חברתית ערכית לכיתה

באיחולי אהבת חינם לכיתתכם
 נופר ירושלמי ספדה, המרכז החברתי

הצטרפו אלינו לקבוצות הווטסאפ
 המשיכו להישאר מעודכנים
 ולהנות מתכן חברתי





פעילות חברתית להבנת נורמות וערכים חברתיים

הכנות למורה:



מדבקות בצבעים אדום, צהוב, ירוק (צבעי רמזור)
צילום/כתיבה של ההיגדים החברתיים המצורפים,
כל היגד בדף A4/ 3A

אופן הפעילות:

המורה מחלקת לכל תלמיד/ה דף מדבקות בצבעי רמזור:
אדום, צהוב, ירוק המסמנים התנהגות חברתית.
צבע **אדום** מסמן התנהגות לא חברתית
צהוב - התנהגות חברתית מוטלת בספק
ירוק - התנהגות חברתית ראוייה

ברחבי הכיתה/רצפה תולה המורה מספר היגדים חברתיים
המצורפים בהמשך, על התלמידים להסתובב ברחבי הכיתה
ולהדביק את המדבקה (ההתנהגות) שנראית להם מתאימה
בכל היגד.

בסים אספו את הדפים והתבוננו:

1. במדבקות שהודבקו
2. נהלו דיון סביב הנושא: התנהגות מותאמת לחבר וערך החברות.

לייק ומעקב אחרינו
ברשתות החברתיות



 /nofarys

 #nofaryspada



להצטרפות לקבוצת ווטסאפ

כי...

קודם כל נלמד להתנהג "בין אדם לחברו"



כל הזכויות שמורות לנופר ירושלמי-ספדה, המרכז החברתי

www.m-hevrati.co.il



ההיגדים רשומים כפשוטם, הארות למורה בסוגריים העתיקו את ההיגדים לדפים ותלו ברחבי הכיתה:

זוג תלמידים יושב ביחד ומנהל שיחה אישית. אני רוצה להצטרף ומתיישב לידם (למורה- נקודה למחשבה, ללא שאילת רשות)

השיעור התחיל בשעה 8:10 הגעתי לביה"ס בשעה 9:00 והתפרצתי לשיעור (למורה- ללא התנצלות והסבר?)

חברה החזיקה ספר חדש שיצא לאור, הספר עניין אותי אז חטפתי אותו מידייה כדי לקרוא את התקציר

עמדה קבוצת ילדים ושוחחה ביניהם נכנסתי לשיחה ועניינתי אותם בפעילות אחה"צ (למורה- לא בטוח שזו הזדמנות מתאימה)

הכיתה קיבלה עונש כיתתי בסיום השיעור נעמדתי והכרזתי על מסיבת יומהולדת שלי (למורה- יש זמנים לכל דבר. הכיתה מאוכזבת מהעונש).

תלמידה נעדרה מהלימודים התקשרתי לשאול לשלומה (מצוות ביקור חבר)

ירד גשם תלמידה הגיעה ללא מטרייה הצעתי לחלוק איתי

הזכרתי לחברים תאריך יומהולדת של חברה שיתקשרו לברך

לייק ומעקב אחרינו
ברשתות החברתיות



 /nofarys

 #nofaryspada

 להצטרפות לקבוצת ווטסאפ

כי...

קודם כל נלמד להתנהג "בין אדם לחברו"



כל הזכויות שמורות לנופר ירושלמי-ספאדה, המרכז

החברתי www.m-hevrati.co.il

זניחה אישית

פעילות חודש טבת נכתבה כדי לעודד שיח חברתי במסגרות חינוכיות. המצב במדינה לא פשוט, ואט אט האלימות מחלחלת גם לתוך מערכת החינוך.

יש ימים שהייאוש משתלט ונדמה שאנו, אנשי החינוך, חסרי אונים. אך לא ניתן לתחושות אלה להשתלט עלינו, נכניס תקווה ונאמין בשינוי בעזרת יצירת מרחבי שיח חברתיים ורגשיים. אני מצוות המרכז החברתי נעשה הכל על מנת לעזור לכם בכך, אם תרצו לשתף אותנו בעשייה שלכם, מוזמנים, ונשמח שתישאר מעודכנים בתכנים בעזרת הרשתות החברתיות וקבוצות הווטסאפ.

בחברות,

נוסד ירושלאי ספדה,
המרכז החברתי.

רוצים להמשיך
ו"לדבר חברות"?

היכנסו

קורס מנחים חברתיים ההרשמה החלה...
לפרטים



לייק ומעקב אחרינו
ברשתות החברתיות



[/nofarys](https://www.facebook.com/nofarys)

[#nofaryspada](https://www.instagram.com/nofaryspada)

[להצטרפות לקבוצת ווטסאפ](https://www.whatsapp.com/channel/00299a60000000000000)

כי...

קודם כל נלמד להתנהג "בין אדם לחברו"



כל הזכויות שמורות לנופר ירושלמי-ספאדה, המרכז

החברתי www.m-hevrati.co.il



הכל
 הרשתות החברתיות
 ולם בתכנית לפ"ן 6842



לעוד פעילויות חברתיות ותכנים
 בנושא למידה חברתית ליחצו-
 והכנסו לאתר המרכז החברתי



בקרו בקבוצת הפייסבוק
"ילדים אוהבים חברים"



הצטרפו לקבוצת הווטסאפ
הכי חברתית ברשת



עקבו אחרינו גם באינסטוש



אחנו גם בטיק טוק!

בחרות,

נופר ירושלמי- ספדה
 יועצת חינוכית ומנחה חברתית